



magt- misbrug



Jannie Bach ved sin fars grav.
Foto fra DR dokumentar.

DET SYGGE SYSTEM...

KOMMENTAR

DR's dokumentarafdeling har gjort det igen - nemlig sat skarpt fokus på vores syge - ja nærmest magtsyge system, som næsten hver dag kvæler og tager livet af mennesker - både børn og voksne. Onsdag aften satte DR dokumentar fokus på en modbydelig incest-sag fra 1999, som dengang blev opfundet til lejligheden, så magtsyge og pengefikserede mennesker kunne ydmyge og kvæle en familie - tre børn og to voksne. Det kostede i 2001 familiefaderen i familien livet.

Vi har set det gang på gang i dette land, at magtsyge systembehandlere splitter familier med umenneskelige omkostninger til følge. Sagen DR dokumentaren handlede om var en incest-sag tilbage sidst i 1990'erne i Farsø kommu-

ne, hvor tre børn blev tvangsfjernet fra deres forældre og anbragt hos et ægtepar som vistnok kalder sig socialpædagoger - samtidig driver det driftige pædagog-par en hundekennel på deres nedlagte landbrugsejendom. Farsø kommune, som i denne type sager ikke er helt ukendt for offentligheden, da man nærmest her har Danmarks-rekord i tvangsfjernelser og anklager om incest. Personalet i denne afdeling hos Farsø kommune kører stort set løbet som deres egen lille "forretning" i tæt samarbejde med pædagogparret Anette og Bent Rasmussen. Mens de tre børn opholder sig på den idylliske hundekennel er det at den skarp-sindige pædagog Bent Rasmussen opdager noget mistænkeligt hos børnene, han øjner chancen for en gevinst og bygger i det små en incest-sag op og tilkalder kommunens skrappe pædagoger, som nu systematisk begynder at stykke incest-sagen sammen med børnenes far og deres mor som tilskuer. To af kommunens skarpe hjerner i sådanne sager er Anne F. Løngaa og Birgitte Høj Sørensen. Sagen byg-

ges møjsommeligt op og børnene instrueres i hvad de skal sige både her og der. Børnenes forældre anmeldes for incest og så ruller sagen, men først 10 dage efter afhøres børnene af politiet. Forældrene bliver anholdt sigtet og dømt for seksuel omgang med deres børn. Faderen idømmes fem års fængsel for

sex-misbrug af sine to piger og den lille dreng, mens moderen idømmes seks måneders fængsel for at kigge på uden at gribe ind. Sådant. Pædagog-klanen fik sejren i hus og kronerne kunne fortsat rulle ind på pædagog-parrets konto. Ingen tænkte åbenbart på den fortræd man her havde udvist mod bør-

nene. Begge forældre bedyrede deres uskyld. Men dommerens hammer faldt tungt. Børnene havde jo vidnet mod deres forældre, så retfærdigheden skete fyldest. Faderen blev ved i både breve og samtaler at bedyre sin uskyld. Men ingen gad lytte til ham - til gengæld fik hans tæsk i fængslet. Så en januar dag i 2001 sluttede han selv sagen og hængte sig i sin fængselscelle.

En modbydelig sag, som viser den værste side af vores velfærdssystem - et sygt behandlesystem. I dag er den ældste af pigerne 23 år, den mellemste 21 år og drengen 12 år. Den 21-årige pige, Jannie Bach, har siden hun flygtede fra pædagogparret forsøgt at få rensset sin far, da hun nu siger at det hele er det purreste opspind og opfundet til lejligheden af pædagog-parret og medarbejderne ved Farsø kommune. Hun kontaktede DR's dokumentarafdeling og har afgivet sin forklaring til politiet, så nu ser den Særlige Klageret på sagen om den skal gå om ved et nyt nævningeting.

Uden at kende andet til sagen end fra tv-udsendelsen i går, så mener jeg ganske tydeligt, at det skinner igennem at her er tale om den værste form for magtmisbrug og justitsmord på en familie, som har skadet ubodeligt meget og i sidste ende kostet en uskyldig dømt far livet.

Men det værste af det hele er, at disse magtsyge mennesker stadig fungerer som pædagoger og socialmedarbejdere og dermed fortsat kan skalte og valte med menneskers liv og levned efter forgodtbefindende. Ganske vist har Farsø kommune ændret praksis i denne "forbryder-afdeling", men der mangler meget endnu for at rette op på de mange skævheder og menneskeskæbner disse socialarbejdere har haft i deres hule hånd. Og hvor i helvede har alle disse åh så ansvarlige politikere

været henne i denne hekseproces mod den udsatte familie?

Samarbejdet med ægteparret Anette og Bent Rasmussen burde ophøre omgående - de må klare sig selv med deres hunde. Og med hensyn til de to neangivende socialmedarbejdere - Anne F. Løngaa, som i dag er familiechef i Morsø kommune og socialpædagog Birgitte Høj Sørensen ansat i Mariager kommune - burde de fratages retten til at praktisere i sådanne sager fremover. Det minder alt i alt om et forbryder-syndikat, når sådanne myndigheds personer begynder at "lege" med levende menneskers liv. Et uværdigt og umenneskeligt syn på næstekærlighed. Føj for satan.

Må de virkelige skyldige brænde op i helvede. Jeg håber inderligt, at Jannie Bach og hendes søskendes mor og nu afdøde far få den oprejsning de vitterligt har krav på. Nu er denne sag ikke den eneste i den lange række af tvangsfjernelser og familiesplittelser i dette land. Ej heller den eneste incest-sag på et løgnagtigt grundlag. Danmark osler langt væk af modbydelige processer i de sociale forvaltninger landet over. Magtsyge og profit-jagende mennesker skalter og valter med svage menneskers ve og vel, mens strømline-politikere og andet godtfolk ser til fra sidelinien og vasker deres møgbeskidte hænder. Der er stadig mennesker i dette land, som tror de lever i en svunden tid, hvor slaveri og menneskehandel var i højsædet. En modbydelig, beskidt og magtsyg krig, hvor børn bruges som ammunition med systemets mænd og kvinders velsigelse.

Og hvad sker der så? Tja, der kommer lidt debat på DR dokumentars hjemmeside, debat på forskellige debatsider på internettet - og det er så det indtil næste sag dukker op. Imens boltrer vi andre os i den såkaldte velfærd, mens vi læser om prins Jochims nye kæreste, læser om fugleinfluenza, hører om rigsadvokatens bedømmelse af Jyllands-Postens Muhammed-tegninger og så er der jo masser af lige-gyldige tv-serier på både DR og TV 2 og tilbudsbajere i Bilka.

I Helsingør smadrer politiet et hjem og fjerner tre små piger med magt, mens medierne glimrer ved deres fravær, men når en stort politistyrke rykker ud og rydder Christianias pusherstreet, så er der tv på. Danske medier og journalister har det nemt, for så er man fri for at tage stilling og blive upopulære hos magthaverne. Ytrings- og pressefriheden har trange kår i Danmark - både med og uden Mohammed

AF JENS ERIK OLSEN



Socialpædagogerne Bent og Anette Rasmussen med deres hunde. Hentet fra deres egen hjemmeside.



Man kan ikke være venner med alle ...